

2005

Skiferie Krimml





2005
Krimml Vinterferie
Onsdag d. 23. februar – lørdag d. 5. marts 2005

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen





1. dag onsdag d. 23. februar 2005

Snevejr, arbejde, fri kl. 13.00. Mogens på arbejde i København, hjemme kl. 16.00. Sandwich med tunsalat og æggesalat er smurt til aftensmad.

Kl. 17.03 Afgang fra Kerteminde. Motorvejen fra Langeskov – Middelfart er glat med sne på. Der kører flere snepløve. Hastighed 40-60 km/t.

Kl. 18.10 Trafikken gik helt i stå. Der er vist væltede lastbiler ved Middelfart.

Kl. 20.38 triller vi lige så stille igen... Nej! Det gjorde vi ikke. Vi holder stille præcis som alle de andre i snevejret.

Kl. 03.34 ledes vi af Politiet i nødsporet til Gl. Middelfartvej og Gl. Lillebæltsbro – meget sne. Al udkørsel frarådes! Ja, men vi sidder jo i saksen, så videre frem.

Det var ganske grænseoverskridende, men *nøden tvang nogen kvinde at spinde*, da jeg i nat skulle tisse på E20 i snestorm med 15-20 km's kø kiggende andre bilister! Hvilken teknik? Jo, inde i bilen tages alle bukser af = bar rumpe! Så på med den lange frakke. Op med bildøren. Husk at holde frakken tæt til kroppen, så ikke et vindstød giver anledning til moro i omkringparkerede biler! Hen foran Xantiaen – Husk at få chaufføren til at slukke lyset, i det øjeblik, du hastigt sætter dig, og lader al blufærdighed blæse væk med snestormen...

Efter 4 timers 'nå men vi kører jo nok snart, og så finder vi et toilet på en tankstation', ja så var det ren befrielse, der indfandt sig, da jeg overgav mig til ovenstående toiletbesøg!

Vi sad fast i 9 ½ time ved afkørsel 56!

Sikken begyndelse på en vinterferie.



2. dag torsdag d. 24. februar 2005

Kl. er nu 9.50, vejen fin, solen skinner og vi er syd for Hannover. Hen under aften finder vi Hans Olav og HP's slæng. Det er godt at lande. Vi får Hans Olavs værelse, og vi sov rigtig godt.

3. og 4. dag torsdag d. 25. februar og fredag d. 26. februar.

To aldeles pragtfulde skidage i strålende sol, blå himmel og dejlig sne. Skønne, skønne lange fine løjper. Det gik forrygende og ski og ben klarede begge dage til et 13-tal. Hans Olav førte an i området, og nød vist også vores besøg og vore skiture sammen.

Kl. 17 pakker vi bilen og smutter til Krimml. Vinker farvel og på gensyn til Hans Olav.

Vi modtages rigtig hjerteligt på Hotel Krimmlerfälle. De genkendte os virkelig... og vi fik for første gang en velkomstdrink. Dejligt. Og så fik vi også en hel balsal til værelse. Vi er landet.





5. dag søndag d. 27. februar 2005

Skyet, diset og småsnevejr op af dagen. Vi checker lige Handalm i morgensolen, og tog den sorte løjpe et par gange. Vi var de første i Handalm, og sneen, løjpen og skiene var rigtig gode. Vi nød hele dagen, også besøget hos Herman.

Hjem til sauna, dampbad, sne på kroppen og svømmeture. En skøn afslappet, træt og mæt tilstand indfinder sig ganske langsomt.

Det blev også store indkøbsdag – jeg fik nyt ski tøj, handsker og skiunderbukser. Jubi!

6. dag mandag d. 28. februar 2005

Skyer, sol og iskoldt vejr. Vi starter med -15°C . Det var koldt, og så gik liften i stå, og så sad vi der højt oppe i vejr og vind og mange frostgrader i ca. 30 minutter. Vi var nærmest stivfrosne, da vi kom ned igen. En kop varm cacao med rom gjorde underværker.

Vi har været på Königsleiten i dag. Tog den sorte piste tilbage til Gerlos. Det gik, vi passede på og klarede det godt. Det har været meget koldt hele dagen, og nu står den på klementinere, rødvin, chips... og dernæst sauna mm.

7. dag tirsdag d. 1. marts 2005

Blå himmel, sol, -19°C . Dejlige skiture, solskin på bænken ved Herman. Sauna, dampbad, pool, tussmørke og stjerner.





8. dag onsdag d. 2. marts 2005

Vågen kl. 7, kort efter klar sol på bjergtoppen. Herligt. Hele dagen sol og gode løjper. Rigtig flot dag. Vi hvilede de trætte ben på solbænken hos Herman. Tog mange gode ture ned i Handalm ad den sorte løjpe, så tværs over Filzstein, ned gennem skoven, op på toppen af Filzstein og ned i Handalm igen! Det kørte rigtig fint og dejligt -15° C.

9. dag torsdag d. 3. marts 2005

Igen morgensol på toppen. Der loves fint vejr, små skyer og kun -11° C.

Vi starter fra Gerlos til Übergangsjoch i 2500 m's højde i et område, der kaldes Wilde Krimml. Det var et fascinerende område med rå fjelde og uberørt sne. Det var utrolig smukt, trods lange og meget kolde stolelifte.

Senere blev det en del overskyet, og umuligt at se løjperne. Så tog vi hjem og gik en dejlig tur ud til vandfaldet i dagslys. Det var rigtig flot.

Talte med Far i dag. De (Far og Johanne) har 4 års bryllupsdag. Tillykke.

10. dag fredag d. 4. marts 2005

Lidt snevejr og lidt mørkt i vejret, sådan starter dagen, men efter morgenkaffen ser det lysere ud på toppen.

Smuk tur til Übergangsjoch, hvor vi lige snuppede et par små klippestykker souvenirs. På Krimmlerfälle købte vi et rosa kvartshjerte til 'Lillen'! (Astrid, som blev født 9.4.2005 kl. 6.16, vejede 3250 g og var 52 cm lang, 4,5 t efter fødslen var de hjemme igen 'åh, det er så dejligt' var Lones ord på telefonen til os, der på det tidspunkt var ved Hornborgasjön i Sverige).

Vi forkælede os selv med massage på værelset, og det var med *China-Gold Kräuter öl fra Schlecker Drogerie i Neukirchen*, fortalte massøren. Det var ren luksus og velvære.

11. dag lørdag d. 5 marts 2005

Hjemad kl. 8.35. De sidste indkøb hos Frauenshuh = brød, skinke og ost til turen hjemad. Solskin -8° C.

Flot, men meget snoet bjergvej over Gerlos ned til motorvejen, og så blev der kø! 15 km før den østrigske motorvej, og nu kl. 12.22 stadig kø, men vi er nået til lidt syd for München.

Vi har fået hul på 'potten'. Det larmer, knirker og knager! *It's a long way to Kerteminde!*

Kl. 13.55 = stadig kø, stadig syd for München, først efter endnu en times tid, kl. 14.45, kom der skred i trafikken, og vi kom godt hjem til Kerteminde igen.

Kerteminde, d. 23. februar 2020 ... ja først så mange år senere dukkede denne dagbog op og blev renskrevet! Og vi står stadig i 2020, på ski, og det er stadigvæk i Krimml!

Rita





Info@Livsnyderne.NU[©]
<http://www.Livsnyderne.NU>